

GROEPSAALMOEZENIERS

Z.E.H. VERMEYLEN (1930 - ?)

Het was met deze pastoor dat Louis Bareel, op het einde van 1929, contact zocht om in zijn parochie over te gaan tot het oprichten van een wolfjesorde.
Ze mochten ook van hem de jongensschool gebruiken als plaats van bijeenkomst.

E.P. AERTS (1940 - 1943)

E.H. STUYCK (1943 - 1950)

Wordt na het kamp van 1950 pastoor te Lier, in de parochie van het H. Kruis.
Wanneer hij in Lier is, wordt hij ook nog distriktsaalmoezenier van het distrikt Nete.

E.H. VAN DER MOLEN (1950 - 1962)

Is 12 jaar aalmoezenier geweest van onze groep. Wordt ook nog distriktsaalmoezenier van het distrikt Antwerpen-Noord.
Is in 1959 geestelijk adviseur in het werkend comité ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van onze scoutsgroep.
Is ere-voorzitter van het jubelcomité voor het 50-jarig bestaan.

E.H. CALLAERTS (1962 - 1968)

E.H. DE SUTTER (1968 - 1969)

E.H. BLOQUAUX (1969 - 1972)

E.H. BARZIN (1971 - 1978)

Is vanaf 1967 tot augustus 1971 scoutsleider geweest van de 5^{de} Sint Vincentius à Paulo.
Wordt in november 1971 aalmoezenier van onze scoutsgroep tot oktober 1978.
Is ook een grote periode distriktsaalmoezenier geweest van het distrikt Antwerpen-Centrum.
Is tenslotte sinds oktober 1972 aalmoezenier van de Kraktak, dit is een scoutsgroep voor matig tot zwaar mentaal gehandicapten.

Z.E.H. BLOQUAUX (1979 - 1991)

Wordt voor de 2^{de} maal aalmoezenier in onze groep.

In 1991 werd E.H. Bloquaux zijn werkgebied uitgebreid. Hij kreeg er de parochie Sint-Willebrordus bij. Om hem wat te ontlasten kwam er een onderpastoor op Luchtbal.

E.H. JAN JACOBS (1991 - 1992)

Z.E.H. BLOQUAUX (1992 - 2004)

Wordt voor de 3^{de} maal aalmoezenier in onze groep.

Volgende geestelijken hielpen ook mee bij de ontwikkeling van onze troep : Pater Florimont, E.P. Luyten, Le Clé, Pater Omer en E.P. Mertens en Mon Van Turnhout.

Wij hebben ook 2 oud-scouts die priester zijn geworden, het zijn Stan Lambaerts en Jan Baum.

Stan werd tot priester gewijd in juni 1996 en Jan op 18 juli 1970.

Wij hebben ook enkele “kampaalmoezeniers” gehad zoals : E.H. Mathot, E.H. Otten, E.P. De Vleeshouwer, Jan Sledsens, Frans Beckers en E.H. Stoop.

Mogen we tenslotte de naam van Z.E.H. Stevens vermelden. Onze pastoor kwam ons alle jaren op kamp bezoeken, en was ook een goede vriend van de scouts.

Vanaf september 2004 heeft onze groep geen aalmoezenier meer.