

## GROEPSFEESTEN

- In 1932 heeft het eerste groepsfeest plaats. De welpen brengen een kabouterspel en de verkenner voeren “De Toverfluit” op. Het had plaats in het gildenhuis te Ekeren, het huidig Ekershof.
- Op 20 april 1941 wordt door de verkennerseen toneelstuk opgevoerd, nl. “Het kostbare leven”. Dit toneelstuk ging door in de turnzaal van de jongensschool in de Cardiffstraat.
- Tijdens de oorlog hebben we ook enkele groepsfeesten gehad in St. Augustinus. Deze feesten hadden plaats in samenwerking met de toneelkring van “Het Beste Brood”. De reden van samenwerking was omdat de vader van een scout nl. Van Poppelen, in deze bakkerij werkzaam was. Voor deze “bonte avond” gingen we kaarten verkopen op de Vogelenmarkt. De decors werden gemaakt op Luchtbal bij de familie Van Acoleyen, en ze werden daarna met stootkar naar de stad gebracht.
- Het moet ook ongeveer 1943 geweest zijn dat we in het parochielokaal aan de Meistraat een toneelstuk hebben opgevoerd mat als regisseur Senne Rouffaer.
- Op 20 januari 1946 werd er een bonte avond gegeven in de Cardiffstraat.
- In die tijd werd een kampvuur ook aanzien als een groepsfeest. Deze openluchtgelegenheid ging gepaard met sketches en zang. Was dit kampvuur op de speelplaats van de jongensschool, dan was er een symbolisch vuur, en had het kampvuur plaats in de polder dat was het echt vuur.
- Rond 1947-1948 hebben we “Schaak aan de heks” gehad.
- Op 20 januari 1952 brengen de wolfjes “Sloeberke is ziek” en de verkenner voeren een sprookjesspel op in 3 bedrijven, nl. “Bortel, de sterke vent”.
- Op 23 april 1956 is er “De blinde van Lindemans”.
- Op 17 februari 1960 is er het toneelstuk “Jeugd in de branding”.
- Op 26 april 1961 is er “Reinaert Junior” dit is een toneelstuk van heel de groep. Alvorens met het ingelijke toneelstuk te beginnen, trad eerst de “Heidevalkekapel” op.
- Woensdag 21 februari 1962 brengt ons “De schaduw”, een detective spel in 3 bedrijven.
- Vanaf 1964 hebben we een nieuwe formule voor ons groepsfeest. Van toneelformule schakelen we over naar losse nummers, m.a.w. elke tak gaat zijn steentje bijdragen. Woensdag 5 februari 1964 is er “Jamboree”. Met “Les frères Paul” hebben wij verschillende jaren opgetreden op groepsfeesten. Wij zijn zelfs overgeschakeld naar de Vlaamse benaming “De gebroeders Paul”. Zij brachten liedjes en traden ook op buiten de groepsfeesten.
- “35 voor 35” is de titel van het groepsfeest op 10 februari 1965.
- Op dinsdag 15 februari 1966 is er : “Super Kleinkunst Scouts Kolderama”.
- De datum van 1967 heb ik helaas niet teruggevonden.
- In 1968 is het groepsfeest op 6 februari.

- Het volgende groepsfeest is op 18 februari 1969 en staat in het teken van “40 jaar scouting op Luchtbal”. Aan dit feest werken verschillende parochiale verenigingen mede.
- Op zondag 8 februari 1970 is er “Ruimte”.
- In 1971, op 13 februari, is het groepsfeest. “Fijn dat jij er bent” is het thema.
- Van het groepsfeest van 1972 heb ik helaas niets meer teruggevonden.
- “Ons mag je’t vragen” is het thema van het groepsfeest op zondag 4 maart 1973.
- Zondag 24 februari 1974 is het groepsfeest dat onder het thema staat van onze jaarleuze : “Echt aardig, rechtvaardig”.
- 9 februari 1975 is het volgende groepsfeest met “Jouw gift, geestdrift”.
- Het groepsfeest van 29 februari 1976 handelde over “Scouting 1976”.
- “Gewoon buiten, buitengewoon” is de titel van het groepsfeest van zondag 20 februari 1977.
- Zondag 5 februari 1978 is er “Wie niet luisteren wil ..... moet kijken”.
- Op zondag 25 februari 1979 krijgen we “Beepeeshakaas”.
- Tijdens het scoutsjaar 1979-1980 spelen we met de volledige groep een voorlopig laatste groepsfeest met als thema : “Het zien van uw steden doet pijn aan mijn ogen”. Dit is een citaat van “Sitting Bull”. Deze was het opperhoofd van de Sioux. Het verhaal werd volledig geschreven door toenmalig groepsleider Marc Boon.

Een paar maanden na het groepsfeest werd besloten de toneelzaal (Noorderlaan) af te breken. Onder andere brandveiligheid lag hier mee aan de basis. Aangezien er geen andere locatie met de nodige faciliteiten aanwezig was op Luchtbal, en een gebrek aan mensen om zo’n groepsfeest in goede banen te leiden, zijn er gedurende vele jaren geen groepsfeesten meer geweest.

- Tijdens het scoutsjaar 1996-1997 knaagt het idee om weer een groepsfeest te organiseren. Na wat zoek en voorbereidingswerk hebben wij op 23 mei 1998 terug een groepsfeest. Het thema was “het Oink-beest” en werd opgevoerd in het Cultureel Centrum op Luchtbal. De organisatie hiervan was in handen van Tanja De Pooter. Leiding heeft live muziek gespeeld, de leden hebben het toneelstuk opgevoerd



- Op 8 mei 1999 is het thema van het groepsfeest “Het Jungle Book”. Dit gaat eveneens door in CC Luchtbal. Iedere tak neemt een deel van het verhaal voor zijn rekening.



- Tijdens het scoutsjaar 2007-2008 wordt er aan gedacht om nog eens een groepsfeest te organiseren. Dit vraagt echter veel voorbereiding, en daarom zal er pas in april 2009 een nieuw groepsfeest komen. Het thema is “FernGully”. Er wordt besloten om op zaterdag 25 april 2009 dit toneelstuk naar voren te brengen. Een groepje van 3 leiding neemt de taak op zich om dit in goede banen te leiden. Het gebeuren vindt plaats in het Cultureel Centrum Luchtbal.

