

MUZIEK IN DE TROEP

Jamboreeband

In 1937, ter gelegenheid van de Wereldjamboree in Vogelenzang te Nederland, wordt door Jan Lamquet de “Jamboreeband” gesticht. Jan was ook iemand die in die jaren veel kwam helpen bij de Luchtbal Scouts.

Zes van onze verkenners speelden mee in deze Jamboreeband.

Enkele hoogtepunten van deze band waren zeker 1937, 1947 en 1952.

Nu nog spelen scouts en oud-scouts van Luchtbal mee in de “Jamboreeband” en dit ter gelegenheid van de jaarlijkse “Grote Trek” op de eerste zondag van mei.

Muziekkapel van de scouts

Op het einde van de oorlog hadden de welpen een eigen trommel gekocht. Het was een grijze landsknecht. Zij kwamen op straat met landsknecht, enkele blokfluiten, 2 mondharmonica's en een deel van die zgn. “saxofonekes”.

De welpen gaan met hun eigen trommel steeds op tocht om te leren marcheren.

Deze trommel wordt nog gebruikt tot 1951. In de periode 1946-1947 hebben onze scouts veel samengespeeld met de “Jamboreeband”. Onze scouts speelden ook in districtswedstrijden en als ontspanning.

In onze “muziekkapel” liep ook nog een accordeonist mee, en ook werd de groepsvlag steeds megedragen.

Heidevalkekapel

In het voorjaar van 1956 besliste men op de groepsraad terug te beginnen met een muziekkapel. Men hoopte te kunnen beginnen met 3 landsknechttrommels, 3 rateltrommels, 8 bazuinen, 1 grote trom, en de welpen zouden bewapend worden met blokfluiten.

Even later werd door Master Pol de “Heidevalkekapel” gesticht. Men had reeds 3 landsknechten van vroeger en onze “heidevalk” kocht met zijn eigen centen 3 trommels, 1 grote trom en 6 trompetten.

E.H. Van de Molen vraagt aan Dhr. Dujardin instructor te worden op Luchtbal omdat hij dit ook doet in St. Eligius. Deze aanvaardt.

Michel De Poorter leert onze jongens marcheren, lijnen, enz.

Het eerste optreden is op Luchtbal op 23 juni 1957. Wij waren ook aanwezig bij de inhuldiging van het parochiecentrum alsook bij de begrafenis van hopman Marcel Valkenburg.

In 1958 vraagt de Stad Antwerpen een grote groep kopermuzikanten om zesmaal de historische “Ommegang” op te luisteren en de toenmalige commissaris der scouts, de heer Collin, vraagt ons voor deze zaak in te staan.

De 35^{ste} O.L.Vr. Ster der Zee en de 40^{ste} St. Eligius gaan samen spelen in de “Ommegang”.

Alhoewel we in de toekomst blijven samen spelen en onze naam van muziekkapel zal veranderen, wordt er op Luchtbal nog vaak de naam van “Heidevalkekapel” gebruikt.

St. Joriskapel

Is de samenstelling van de Heidevalkekapel en de 40^{ste} St. Eligius. St. Joris is de patroonheilige van de scouts. Het samensmelten is ook te danken aan de goede samenwerking op de “Ommegang”. Omdat de 2 groepen een verbondsdas dragen met eigen groepsembleem, gaat men een gemeenschappelijke das maken voor de muziekkapel.

De kleuren zijn blauw-wit omdat dit ook de kleuren zijn van O.L.Vr. Boodschap. Een beetje later gaat men ook bijpassende kousehouders dragen. Deze werden gemaakt door onze chiromeisjes. Elke groep blijft verder zelfstandig repeteren, maar zij hebben een zelfde repertorium.

Op 19 april 1959 is er dan het eerste optreden van de St.-Joriskapel en dit is in de St. Eligiusparochie (Van Helmontstraat, Antwerpen).

In 1959 waren er nog andere belangrijke optredens zoals de St. Jorisviering op het “Hof van Leys”. In datzelfde jaar is er ook nog het 30-jarig bestaan van onze scoutsgroep, alsook het eerste optreden op “De morgen van de goede daad” van Gazet van Antwerpen in ciné Rex.

1962 was ook een succesjaar.

Op 20 mei treedt onze kapel op ter gelegenheid van S... Boum. Dit is het feest ter gelegenheid van 50 jaar scouting in Vlaanderen.

Wij waren te gast op de Europadag te Neeroeteren en kwamen alzo vooreest op televisie.

We ontvangen ook de wisselschaal van de Kimclub door een wedstrijd van scoutsbanden te winnen in ciné Rex van gouw Antwerpen.

In 1963 zijn we te gast te Brugge waar we het 50-jarig bestaan van de scouts in West-Vlaanderen opluisteren.

We kwamen ook in Eurovisie langs het Internationaal Jumpingtornooi België-Nederland in het Middelheim te Antwerpen.

Op 18 april 1964 is er de eerste lustrumviering.

In 1968 werd de muziekkapel vergroot door de komst van doedelzakken.

In 1968 en op 31 mei 1970 waren te gast in het Sportpaleis te Antwerpen.

Op 26 april 1969 is er dan de viering van het 10-jarig bestaan van onze muziekkapel. De jaren 1972-1973 betekende het einde voor de St. Joriskapel op Luchtbal, maar St. Eligius ging verder.

Het is misschien gevaarlijk namen te noemen en mensen te danken die iets hebben gedaan voor de muziekkapel, maar niemand zal bezwaar maken wanneer ik de heer Dujardin vermeld. Enkele jaren geleden is hij bij onze vrienden van St. Eligius gevierd geworden voor zijn 35 jaar activiteit als instructor.

St. George Scouts Pipe Band

Wanneer we in 1964 op kamp gingen in Mabonpré maakte v.l. Paul Moreel zijn verkennertjes 's morgens wakker met de doedelzak. Wij stonden daar natuurlijk voor in bewondering. De interesse werd zo groot dat Paul in 1967 de "St. George Scouts Pipe Band" oprichtte.

De rest van dat jaar verzorgden wij samen met de 18^{de} Corneel Mayné optredens. Van 1968 tot 1971 speelden we samen onze St. Joriskapel.

Op 9 mei 1968 hadden zij een bass-drum, 2 kleine trommels en 7 doedelzakken.

Op 15 oktober 1969 kregen zij van de vriendenkring 1 tenor-drum.

Jaarlijks hebben zij ook een St. Andrewsviering.

Het feest van St. Andrews is op 29 november. De bedoeling van deze bijeenkomst is een beter contact te hebben met ouders, vrouwen en verloofdes.