

## ONTWIKKELING VAN DE GROEP

Op het einde van 1929 neemt Louis Bareel contact op met Pastoor Vermeylen om over te gaan tot het oprichten van een welpenhorde in zijn parochie. Louis Bareel legt ook vele huisbezoeken af om welpen bijeen te krijgen.

De 1<sup>ste</sup> welpenvergadering heeft plaats op 18 mei 1930. Er kwamen 10 jonge bengels opdagen. Het zijn Leon Jacquet, Albert Steckler, Constant Van Der Rieten, Marcel Andries, Louis Vermeiren, De Smet, Bresselaers, De Sutter, Maurice De Beir, Cornelissens.

In december van dat jaar bestaan er reeds 3 nesten, het grijs, het geel en het rood. Er komen ook oudere jongens vragen om bij de scouts te komen. De oplossing komt spoedig, want op 21 december 1930 wordt gestart met verkeners. Weldra hebben we 2 patrouilles, de kraaien en de eekhoorns. Op 6 november 1932 komt bij de verkeners de 3<sup>de</sup> patrouille, de vossen genaamd.

In 1932 heeft Akela Bareel reeds 8 nesten in zijn horde. Na zijn zwaar ongeval in 1933 zal niet meer vergaderd worden. In 1934 echter zal iemand anders zich met de welpen bezighouden, nl. Flor Van der Borght.

Op 17 februari 1934 gaat men over tot de stichting van de voortrekkersstam. Ze zijn met 5 man en staan onder leiding van Michel Verschuere.

Op St. Stanislas was er de "Dennenstam" bij St. Laureys was dit de "Lindenstam" en daarom koos men op Luchtbal de "Berkenstam".

In '35 à '36 is Akela Bareel terug begonnen met de welpen, met als assistent Van Acoleyen.

In '40, oorlogstijd, moesten de verkeners het opgeven.

Op 5 november 1940 start onze v.k.'s-Tak terug, 11 man kwam opdagen. Er worden 2 patrouilles van gemaakt, de kraaien en de eekhoorns. Op 23 maart '41 wordt gestart met een 3<sup>de</sup> patrouille, onder de naam "de zwaluwen". Op 28 februari 1942 zijn er reeds 35 verkeners. Ze staan onder leiding van de gebroeders Leon en Robert Jacquet.

Op 17 september 1942 start de "Berkenstam" terug met 3 man. In september 1943 zijn de v.k.'s met 32 man, 5 patrouilles worden opgericht : vossen, eekhoorns, bevers, koekoeken en zwaluwen.

Na een half jaar stilte bij de v.k.'s staan op 8 april 1945 de padvinders van Luchtbal weer paraat. We krijgen volgende 4 patrouillenamen : leeuwen, vossen, eekhoorns en spechten.

Op 3 november 1945 zijn we ook terug gestart met een stam. In 1946 en 1947 stonden de v.t.'s onder leiding van Constant Van der Rieten. Ze hadden 15 stamleden.

In 1947 werden onder impuls van Staf Michielsens de patrouillenamen veranderd. Aanvankelijk waren er 3 patrouilles : kaproenen, kerels en brigands. Even later komen er nog de poorters bij.

In deze periode spreekt men in het verbond ook al van splitsing bij de verkenners, nl. Jongverkeners en verkenners.

In 1952 hebben we volgende patrouillenamen :

- Eekhoorns, rap en knap
- Vossen, vlug en slim
- Bevers, val aan
- Koekoeken, trouw

In november 1955 zijn we terug met 3 patrouilles : poorters, brigands en kerels. In datzelfde jaar zijn onze welpen met 64 man. Dit is de grootste horde van de provincie Antwerpen.

In 1956 wordt de Heidevalkekapel gesticht.

In dat jaar is het ledenaantal bij de v.k.'s 52 man, zij worden onderverdeeld in 6 patrouilles.

In 1957 krijgen we een splitsing bij de v.k.'s. Zij worden onderverdeeld in j.v.k.'s en v.k.'s. Bij de v.k.'s zijn er 2 patrouilles, de vikings en de blauwvoeten of noormannen.

In 1958 vormt onze muziekkapel samen met deze van St.-Eligius de "St.-Joriskapel".

In 1959 hebben wij 2 wolfjeshorden. De 1<sup>ste</sup> horde waren de 10- tot 11-jarigen. Ze werden wolven genoemd. De 2<sup>de</sup> horde waren onze jongens tot 10 jaar, nl. Welpen. Op 13 september worden het 30-jarig bestaan van de groep en Master Pol gevierd.

Begin 1961 zijn we bij de welpen met 10 nesten.

De 2<sup>de</sup> welpenhorde blijft bestaan tot het scoutsjaar 1963-'64.

In 1966 wordt er terug gestart met een vriendenkring; deze wordt "Scoutsvrienden 35" genoemd.

In dat jaar noemt de welpenhorde zich ook "Sihoniehorde".

In 1967 wordt er een aanvang genomen met de St.-George Scouts Pipe Band.

In 1968 starten we met de Master Bareelstam. De bedoeling hiervan is de jongens bijeen te houden die uit de scouts komen, die geen leider willen worden, en ook de scoutsgeest willen behouden.

In 1968 draagt onze horde de naam van "Mowglihorde" mee.

Op 19 april 1970 start men met de kapoenen. Dit is om te jonge welpen op te vangen. De kapoenen zijn op dat moment nog niet officieel erkend door V.V.K.S. Dan komen de eerste vrouwen in leiding.

In september 1971 zijn er terug 36 welpen verdeeld in 5 nesten, het blauw, het groen, het grijs, het geel en het wit. Bij onze j.v.k.'s zijn er 3 patrouilles : valken, bevers en antilopen. En bij de v.k.'s zijn er 2 patrouilles : de bisonen en de arenden. Op 1 april 1972 telt onze groep 132 leden.

In september 1972 wordt gestart met JINS (JIJ en IK Noodzaak), dit is ter vervanging van de voorstam.

Op 2 maart 1973 kwam de idee te beginnen met een oud-scoutskring en even later op 12 oktober 1973 start "O.S.K. 35" definitief.

In 1973 tellen we in onze scoutsgroep nog 108 leden, waarvan 17 in leiding.

Na het kamp van juli 1975 in Koersel is er ook nog het einde van O.S.K. 35.

Vanaf maart 1976 worden kapoenen officieel in het V.V.K.S. opgenomen.

En sinds april 1979 loopt men terug met het idee rond om weer een oudscoutskring op te richten.

In september 1979 hebben we de kapoenen en welpen moeten onderbrengen in één tak. Ledengebrek lag daar aan de basis.

In 1982 doet de groepsleider, op het bal van de gouw, het voorstel om de 35 van district te laten veranderen. Zo zouden wij bij district Heide komen maar toch ook de activiteiten van district Antwerpen behouden en hoopten zo nieuwe leiding aan te trekken. Bij ons weten heeft deze deal echter nooit plaatsgevonden.

Onze groep bleef kampen met een ledengebrek (op het kamp van Koersel in 1986 waren er slechts 7 welpen, 4 jong-vekeners en 7 verkeners). Na het opdoeken van Chiro op Luchtbal was er geen jeugdbeweging meer voor meisjes op Luchtbal. De vraag kwam dan of wij van onze jongensgroep geen gemengde groep wilden maken. Na enige beraadslagingen met de groepsploeg, leiding en een ouderavond besloten we toch de stap te zetten. De voltallige leidingsploeg volgde daarom in 1989 een weekend vorming "gemengde werking".

Na de grotendeels positieve reacties en de goedkeuring van de districtsraad zijn we op zondag 3 september 1989 gestart met onze eerste gemengde vergadering. Deze had enkel plaats bij de welpen die vanaf dan welpen/kabouters (WeKa of W'outers) heetten. Enkele maanden later waren er al bij de jong-verkennertak enkele jong-gidsen, die vanaf dan onder de naam jong-givers werkten.

Door de gemengde werking waren onze 6- en 7-jarigen terug in aantal gestegen. Daarom werd besloten om op zondag 6 januari 1991 de kapoentak terug in het leven te roepen. Tanja De Pooter stond toen aan de wieg van deze herboren tak.

In september 1992 werden uiteindelijk ook de verkeners gemengd die vanaf dan givers heten.

Tijdens het scoutsjaar 1997 – 1998 was onze scoutsgroep terug aangegroeid tot 76 leden en leiding.

Door de grootschalige renovatieprojecten op Luchtbal en de vergrijzing is ons ledenaantal, net zoals het aantal leerlingen in de scholen van de wijk, weer wat teruggelopen. Op dit ogenblik telt onze groep nog 50 leden en leiding. Hopelijk brengen al die renovaties weer jonge gezinnen naar onze wijk, zodat scouts, ook na 80 jaar, steeds kan blijven bestaan op Luchtbal.