

## DE STICHTING

“O.L.VR. STER DER ZEE”

*Kijk wat een schoone naam voor Padvinders aan de Schelde!  
En wat een geschikte plaats, de Luchtbal, om aan padvinderij te doen. Het blijkt ons  
ideaal... en men lukt er. De troep is nu 10 maanden oud.*

*De eerste leden die zich aanboden bij den gevierden en wakkeren Herder der  
Parochie Z.E.H. Vermeylen, waren 10 bengels die een maand daarop door de  
“Kempische Wolf” (Louis Bareel) in 10 blauwe wolfjes waren veranderd.*

*Drie maanden na de stichting kwam een flinke Baloe het mogelijk maken dat het  
aannemen der steeds klimmende aanvragen niet verder moest worden uitgesteld en  
zoo komt men heden op 4 nesten waarvan 3 volledig en netjes in orde, het grijze,  
gele en roode nest.*

*'t Onvermijdelijke kwam : oudere jongens boden zich aan, die vroegen om als  
verkenner te worden opgenomen.*

*Dit ook is heden opgelost dank aan V.T.L. Louis Van Ham uit Berchem (Sint  
Stanislas) dien we hier een warmen welkomgroet toesturen. De eerste  
verkennersvergadering had plaats half december (21 december).*

*Het ontstaan van dezen nieuwen tak heeft meteen de gedachten gevestigd op  
meerdere innerlijke inrichtingen : zoo werd er besloten de Eenheid bij het V.V.K.S.  
aan te sluiten onder de benaming “Padvinders van O.L.VR. Ster der Zee” XXXVe  
Eenheid dewelke onder de algemene leiding zal staan van de “Kempische Wolf” die  
evenwel Akela blijft.*

*Goed heil, de Padvinders van O.L.VR. Ster der Zee!*

*En nu, Luchtbal, hoog de blauwe lucht in!*

*Get. NACHTVOGEL*

Uit het maandelijks tijdschrift “De Scout” van januari 1931.

## ONZE STICHTER ... LOUIS BAREEL



Louis Bareel zag het levenslicht te Antwerpen op 29 oktober 1903. Hij was de oudste van een gezin van 2 kinderen.

Zijn broer Pol zou voor ons ook geen onbekende blijven.

Onze stichter begon zijn studies bij de Jezuïeten op de Frankrijklei en behaalde later het diploma van landbouwinenieur te Gembloux.

Louis was een groot boomkweker. Hij woonde in de Eikendreef 10 te Kapellen en bezat gronden o.a. te Kapellen, Ekeren, Kalmthout, Brussel.

De bomen van het militair domein te Luchtbal werden door hem geleverd.

Een andere grote liefhebberij was de motorsport. In 1931 was hij in een verkeersongeval met de moto betrokken, gelukkig echter zonder ernstige gevolgen. Twee jaar later, in 1933, was hij weer het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval, weer met de moto. Dit ongeval gebeurde op de hoek van de Bist en de Fortuinstraat te Mariaburg. Zijn rechterbeen werd zwaar geraakt. Om dit te behouden probeerde men eerst 7 cm uit zijn been weg te nemen. Maar men slaagde er niet in. Hij werd op de operatietafel gelegd, doch zonder succes. Zijn been werd dan afgezet tot onder de knie, en later ook nog tot boven de knie.

Hij was “Ridder van de orde van St. Sylvester”. Dit is een pauselijke kerkelijke onderscheiding. De reden hiervan waren de giften die hij gedaan had aan de kerk. Zo had hij o.a. grond geschonken aan de paters te Kapellen.

Op 2 mei '44 huwde hij te Kapellen met Françoise le Jeune uit Antwerpen, die hij reeds zeer lang kende. Zijn vrouw zou voor hem altijd een grote steun betekenen maar ook voor de Luchtbalparochie, waar zij regelmatig oude klederen ging ophalen, voor het St. Vincentius-genootschap. Zij ging deze klederen rondhalen samen met schilderes gravin Ann Delafaille.

Louis overleed te Kapellen op 17 juni '60 aan een hersenbloeding. Het overlijden van zijn broer, enkele maanden voordien, heeft zeker zijn dood bespoedigd. Hij heeft nooit dat afscheid kunnen verwerken.

Zijn vrouw stierf te Wilrijk op 26 december '74.

Hun lichamen werden bijgezet in het familiegraf te Kalmthout.

## **ENKELE OUDE WOLVEN ZEGGEN VAN AKELA LOUIS BAREEL ...**

Het was een fijne mens, een edele mens, zeer correct en zeer eerlijk.  
Een echte natuurvriend, sliep liever in open lucht dan in zijn tent.

Leon JACQUET  
Welp op de 1<sup>ste</sup> vergadering van 18 mei 1930.  
Gids van het gele nest.

Het was een sympathieke mens. Wij hadden veel bewondering voor zijn motto.

Albert STACKLER  
Welp op de 1<sup>ste</sup> vergadering van 18 mei 1930.

Hij heeft de jeugd omgeworpen op Luchtbal.  
Heeft van jonge straatbengels een beschaafde jeugd gemaakt.  
Was de missionaris van de jeugd op Luchtbal.

Constant VAN DER RIETEN  
Welp op de 1<sup>ste</sup> vergadering van 18 mei 1930.

Een charmant en vriendelijk type, en ge mocht er eens iets aan vragen.

Marcel ANDRIES  
Welp op de 1<sup>ste</sup> vergadering van 18 mei 1930.

Een zachtmoedig mens, een goede jeugdleider, die goed kinderen kon begrijpen.  
Hij was ook vrijgevig.

Maurice DE BEIR  
Welp op de 1<sup>ste</sup> vergadering van 18 mei 1930.  
In het gele nest.

Een mens bezielt, op en top, door het ideaal van scouting.

Hij leefde voor zijn planten.

Had een zeer groot rechtvaardigheidsgevoel, kon niet om met flauwe kul want dan werd hij kwaad.

Robert JACQUET  
Welp in 1930.

Hij was een natuurmens, alsook een kindervriend.

Hij bezat een groot hart, en deed veel goed voor de mensen in stilte.

Jean VAN ACOLEYEN  
Welp in 1932.

## **ENKELE OUD-LEIDERS ZEGGEN VAN LOUIS BAREEL ...**

Sympathieke, humoristische, opgewekte en bezielende gast, die van de nood een deugd kon maken.

Jan LAMQUET  
Assistent-welpenleider van Akela Bareel  
In de 16<sup>de</sup> St. Laureysgroep te Antwerpen  
In 1928-29.

Hij is bijzonder zachtaardig, en heeft een zachtmoedig karakter.  
Dit was opvallend. Hij was bijzonder geschikt om met kleine gasten om te gaan.

Michel VERSCHUEREN  
a.v.l. / v.l. / v.t.l.  
van 1931 tot 1935

## **FAMILIE BAREEL**

Vincent Bareel, de vader van Louis en Paul, was kinderrechten te Antwerpen.

Moeder was de zuster van ex-minister Paul Segers.

Deze ex-minister was ook de peter van Paul Bareel.

Lucien Bareel, de broer van vader Vincent is burgemeester geweest te Kalmthout van 1905 tot 1914. Tijdens de oorlog heeft hij zijn ambt neergelegd en is naar Engeland vertrokken. Na de eerste Wereldoorlog was hij nog enkele jaren burgemeester.

Naar deze familie is ook een straat genaamd, namelijk de Barreellaan. Deze is gelegen te Kalmthout.

Een ander familielid van de gebroeders Bareel is Francis Van Put. Deze Francis was Akela van onze vorige koning, koning Boudewijn.