

TIJDSCHRIFTEN

Groepsbladen

DE NOORDSTER

Dit groepsblad bestond uit witte bladen en werd verkocht tot in Brasschaat. De eerste uitgave was in april 1945 en telt 7 blz. Het ordewoord voor de maand april is “ridderlijk”.

De tweede uitgave was in juni 1945 en telt 8 blz. Ordewoord voor de maanden juni, juli en augustus is “zelftucht”.

“De Noordster” nr. 3 telt 9 blz. Het ordewoord voor oktober, november en december 1945 is “broederlijkheid”.

Nr. 4 telt 9 blz. en het ordewoord is “hoffelijkheid”.

In al deze uitgaven treffen we een woordje aan vanwege onze groepsleider Paul Bareel en onze aalmoezenier E.H. Stuyck, alsook van V.L. Verheyen Karel en van Akela.

EXCELSIOR

Dit blad is tot stand gekomen onder het impuls van Staf Michielsen. Helaas hebben we geen exemplaar kunnen terugvinden.

DE SCOUTSGAZET

Dit boekje is verschenen in de periode van het 25-jarig bestaan van onze groep. Aanvankelijk was het de bedoeling dit blad 10 maal per jaar te laten verschijnen. Het is echter slechts 3 keer verschenen.

Het 1^{ste} blad is verschenen in augustus 1955 en telde 24 blz.

Het 2^{de} blad is verschenen in november 1955 en telde 18 blz.

De uitgave van het 3^{de} blad is in maar 1956 en telt 24 blz.

De scoutsgazet was opgesmukt met tekeningen van de heer De Muynck.

G35

Van september 1959 tot 1962 is “G35” onafgebroken verschenen. De redactie is in handen van Piet Dujardin en het verscheen 10 maal per jaar.

PROGRAMMA

Van november 1971 verschijnt een nieuw groepsblad. De bedoeling is alle maandprogramma's in één brochure te brengen.

HET PADVINDERKE

Vanaf juni 1972 verschijnt hetzelfde boekje maar onder de naam van "het Padvinderke". De mooie tekening van de padvinder op het voorblad is van Jaki Pals (24 maart 1947 - 14 november 1999)



Vanaf september 1999 verdwijnt de tekening eventjes van het voorblad, dit wegens het 75 jaar bestaan van de groep, maar in 2005 wordt dit terug op het voorblad gezet.

Takbladen

Na de grote jacht van 1959 was er welpentak I die een boekje uitgaf : "Grote jacht Kasterlee".

U raadt het zelf al, het gaat over het voorbije kamp.

Een greep uit de inhoud :

- de indeling van 24 uren op een kampdag
- Grabbelingen uit de grote jacht door onze kampaalmoezenier (E.H. Otten).
- Wist gij???
- De ronde van Frankrijk.

Dit takblad was ook versierd met 2 mooie zwart-wit foto's.

Van 1979 tot 1982 is er ook een "verkennerskrant" uitgekomen.

Deze krant stond onder redactie van Marc Evrard. De verkennerskrant kende 2 jaargangen.

Patrouillebladen

OP KAPROEN

Dit blad werd uitgegeven door de patrouille van de kaproenen. Het verschijnt in 250 oplagen. P.L. was toen Freddy Wuyts.

In september 1957 worden de verkenners gesplitst in v.k.'s en j.v.k.'s en het is dezelfde p.l. die uitkomt met een nieuw blad in zijn patrouille.

DE VIKING

“De Viking” verschijnt in 500 oplagen. De bedoeling van dit blad is de p.a. kas een beetje te spekken, want zij hebben terug veel nieuw kampmateriaal nodig. Er werd ook een gedeelte van het geld voor de tak gebruikt. Dit blad werd verdeeld in Ekeren, Mariaburg, Kapellen, Stabroek en Luchtbal.

De mensen mochten geven wat ze wilden.

Er zijn maar 2 “Vikings” verschenen.

PATROUILLEBLAD VAN DE MEEUWEN

Einde november 1965 kwam de meeuwenpatrouille terug in voege bij de verkenners. Hun p.a. koffer moest dan terug in orde komen. Ze hadden geld nodig en daarom werd gedacht aan de uitgave van de p.a. blad.

P.L. was toen Pitte Van Gils.

Dit blad is voorzien met de kaften van “G35”.

ANTILOPEN EN BEVERS MAGAZINE

De redactie is in handen van Luc Baetens, Patrick Van Uffelen, Mark Evrard.

Het blad is bedoeld als patrouillesteun.

Het zijn 2 j.v.k.'s patrouilles.

Het eerste nummer verscheen in februari 1976.

ANTILOPEN MAGAZINE

Dit is het vervolg van het voorgaande. De redactie is in handen van heel de antilopenpatrouille. Het verscheen tweemaal.